



TASSEBO-BLADET

En informationskrift för Stiftelsen Djurhemmet i

Helsingborg

Årgång 25 Nr2 2020-05-15

Käradjurvän!

Tänk att hela världen och livet kan vändas upp och ner så otroligt fort! Ett virus som sprider sig som en löpeld till alla länder och helt plötsligt ska man inte umgås och helst hålla sig hemma så mycket som det går. Alla vi som arbetar med levande varelser, människor eller djur, vet att det inte går att stanna hemma i onödan. På Tassebo har det gått rätt så bra. Vi har haft några sjuka volontärer men det har fungerat ändå. Vi försöker att hålla besöken på en vettig nivå och hålla avstånd. Vi kan inte pausa vår verksamhet eftersom det hela tiden ringer om katter som far illa. Rädslan finns där dock, att någon besökare kan vara sjuk utan att de vet om det och att personalen ska bli smittad.

I början av virusutbrottet fick vi på väldigt kort tid in många katter från familjer som var rädda att bli smittade från sina djur. De kunde absolut inte ha dem kvar en enda dag till så det var bara för oss att börja försöka få ihop så många ->

katter som möjligt. Tack vare att vi hade många unga katter, gick det riktigt bra. Jag tror att fler djurskyddsorganisationer i världen var med om samma sak och det blev en lättnad när de gick ut med att folk inte behöver vara rädda för sina husdjur, det är inte de som smittar oss. Lite senare har det visat sig att det kan smitta men då är det vi som smittar djuren och i regel visar det sig som magsjuka som går över igen. Vi kan med andra ord krama och mysa med våra husdjur men vara lite försiktiga om det visar sig att vi har drabbats av Corona för vi vill ju inte att våra älsklingar ska bli sjuka.



Närhet behöver vi alla, i synnerhet när man är liten och sjuk.



