



TASSEBO-bladet

En informationsskrift från Djurhemmet Tassebo i Helsingborg

Nr 2 Årgång 14 2009-05-15

Kära Djurvän!

**Tassebo fyller
25 år!**

Tänk vad tiden går, i år fyller Tassebo 25 år! Detta tänker vi fira med öppet hus den 24 maj mellan kl 1100-1500.



Leif och Birgitta var två av de eldsjälur som tyckte att det måste bli ett slut på många katters lidande. De och några till samlade ihop pengar och köpte det vi idag kallar Stora Logiet. Huset fylldes snabbt med hemlösa katter.

Tillsammans med alla er som stöttat Tassebo genom åren har vi lyckats att ge några tusen katter chansen till ett bättre liv! Tyvärr verkar det aldrig ha ett slut då känslolösa människor verkar tro att katterna klarar sig själva om man inte vill ha dem längre.



Under åren som gått har Tassebo genomgått stora förändringar, allt till det bättre. Vi har fått fler hus och tack vare vår duktige snickare Ronny, har vi kunnat bygga stora fina burar med uterastgårdar. Nu har katterna även fått inglasade kattluckor för att det inte ska blåsa in i rummen. Katterna älskar att sitta i sina uterum och titta ut när det regnar och blåser ute. Det är med stolthet som vi visar upp hur Tassebo's alla inneboende har det. Man kan se hur bra de mår då de stora burarna gör att katterna inte känner sig så instängda och att de kan gå ut och lufta sig när de vill.



Många katter har passerat genom åren och de allra flesta har bara bott hos oss under en kort period av deras liv. Ica (bilden ovan) var mycket speciell. Hon ville inte flytta från tassebo. När Ica kom till ett nytt hem vägrade hon att gå i kisselådan vilket innebar att hon fick komma tillbaka till oss igen. Hos oss gick hon alltid i lådan och var mycket renlig. Hon fick prova olika hem men det var samma varje gång. Var gång hon kom tillbaka blev hon lika glad så vi beslutade att hon fick bli fast boende på Tassebo istället. Här bodde hon i fjorton år.



Många pyttesmå bebisar har räddats från att dö genom att snälla människor har lämnat dem till oss. Vi har sedan fått vara deras surrogatmammor. Det är otroligt underbart att se hur dessa växer och bara blir piggare och piggare!



Lancelot och Nancy dök plötsligt upp utanför en kattväns hus en dag. Båda två var mycket tama och ville bara komma in men eftersom husets katter inte ville ha in dem fick de inte komma in. Båda två är döva och risken var mycket stor att de skulle bli påkörda eftersom de inte verkar vara vana vid att vara ute. Nu bor de hos oss och väntar på ett tryggt hem!



Mittills i år har vi lyckats att ge 57 katter nya goda hem. Detta innebär att lika många övergivna katter kunnat få komma in till oss!



Luffaren har levt ett tufft liv i en park i Helsingborg. Snälla människor har gett honom och andra vilda katter mat. Som en okastrerad hane har Luffaren varit i många slagsmål och nu var han så skadad att han behövde veterinärsvård. Han blev även kastrerad och id-märkt. När man får in en katt som levt i frihet hela livet, gör det oerhört ont i hjärtat när man ser hur ledsen katten är för att den är instängd. Hur gärna vi än vill ge honom sin frihet tillbaka, kan vi inte låta han gå i stan igen. Nu letar vi med ljus och lykta efter ett hem som passar en katt med frihetsbehov. Han är lite mörrig innan han har lärt känna nya människor men sen är han jättekelen när han märker att man inte ska göra honom något ont. Ett liv i stan innebär många elaka människor som både har kastat saker på dem och försökt att skada dem så det är inte konstigt att han är misstänksam. **Snälla någon, hjälp honom att få ett lyckligt liv igen!**

Vi vill hälsa vår nya fotograf Charlotte Persson mycket välkommen till Tassebo! Nu ska det bli en bättre uppdatering av vårt fotoalbum på vår hemsida. Vi vill också lyckönska henne då hon har adopterat lilla Timmie. Timmie har haft en tuff start i livet. Han var mycket sjuk när han kom till oss. Han har fått flera pencillinkurer men ändå inte blivit riktigt bra. Han fick ett hem trots att de visste att han inte var helt frisk, men efter någon vecka kom han tillbaka för att han nyste på möblerna! Nu har han fått en toppenmatte som inte bryr sig om om han nyser för det går ju att torka bort snoret.



Timmie



Vad händer under sommaren?

Tassebo firar 25 år!

Alla djurvänner är hjärtligt välkomna den 24/5 mellan kl 1100-1500. Vi har då öppet hus med visning av alla våra katter samt fina lotterier. Fika finns att köpa för en billig peng i vårt café.

Loppisverksamhet

Weilands vind är öppen varje lördag mellan kl 1100-1400. Där kan ni fynda bl.a tyger, kläder för säsongen, böcker och lite andra roliga saker. Samtidigt kan ni passa på att hälsa på våra härliga katter. Välkomna!

DJURSKYDDET 
HELSINGBORGS DJURSKYDDSFÖRENING

Anjinsan's

**Stiftelsen Djurhemmet Tassebo
Bildad 1984**



*Nästa Tassebo-
blad utkommer
runt den 15/8*

Styrelsen

Marie Hansson Ordf
Birgitta Weiland Vordf
Marianne Hansson Kassör
Birthy Sigfridsdotter Sekr
Birgitta Modig Annerfeld
Susanne Gudmundsson
Jenny Winberg
Per Weiland Suppleant

www.djurhemmet-tassebo.se

Gummiverkstan
I ÅSTORP AB

Adress & Kontaktuppgifter

Postadress: Box 131 41, 250 13 Helsingborg

PlusGiro: 35 28 62-7

Besöksadress: Pilshultvägen 13 Kungshult.

Telefon: 042-214146 (Obs: telefonsvarare)

Marianne 0705-874928

Kontakta@djurhemmet-tassebo.se
marianne.hansson@djurhemmet-tassebo.se
marie.hansson@djurhemmet-tassebo.se
mats.hansson@djurhemmet-tassebo.se
charlotte.persson.fotograf@djurhemmet-ssebo.se
webmaster@djurhemmet-tassebo.se

Hemsidesansvarig Mats Hansson
Fotograf Charlotte Persson
Layout Tassebo-bladet Mats & Marie Hansson
Tryck Intergraphic AB i Helsingborg
Copyright © DjurhemmetTassebo 2005-2009